

Προτάσεις 2015

΄οντας το Άλας της Γης



Με το βλέμμα στραμμένο στη «Σύναξη για μια Καινούργια Αλληλεγγύη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ταιζέ μεταξύ 9-16 Αυγούστου 2015, με ορισμένους από τους αδελφούς πήγα στην Αμερική συνεχίζοντας τις επισκέψεις, τις οποίες είχαμε κάνει στην Ασία και την Αφρική το περασμένο έτος και το προηγούμενο, και τις οποίες θα συνεχίσουμε επισκεπτόμενοι τους νέους της Αυστραλίας στις αρχές του 2015. Συμμετείχαμε σε Συναντήσεις νέων εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, αργότερα στο Μεξικό, και στη Γουατεμάλα, και τελικά στην Καραϊβική – Πουέρτο Ρίκο, Αϊτή, Κούβα και στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ακούγοντας τους Νέους της Αμερικής

Από τη **ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ**, ένας αριθμός γηγενών Αμερικανών είχαν έρθει στο Ταιζέ και μας ζήτησαν να οργανωθεί μια σύναξη του Προσκυνήματος Εμπιστοσύνης στο Pine Ridge Reservation στη **ΝΟΤΙΑ ΝΤΑΚΟΤΑ**. Αργότερα, αδελφοί επέστρεψαν στη Βόρεια Αμερική για άλλες συναντήσεις σε διαφορετικές περιοχές. Το 2014 μια ομάδα από το Pine Ridge επέστρεψε στο Ταιζέ και μέσω αυτών των σχέσεων με τους Ινδιάνους της Λακότα (Σιού), έχουμε εκπλαγεί βλέποντας πως η εμπιστοσύνη μπορεί να αναγεννηθεί ακόμα και σε καταστάσεις όπου, στην πορεία της ιστορίας, είχε σπάσει και προδοθεί.

Στη **ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ** είχαμε οργανώσει ήδη Συναντήσεις στη Βολιβία το 2007 και στη Χιλή το 2010. Και για σαράντα χρόνια τώρα, λίγοι αδελφοί έχουν ζήσει σε μία πόλη της Βάχια στη βορειοανατολική Βραζιλία. Δεδομένης της καταστάσεως στις διάφορες χώρες, οι νέοι της Λατινικής Αμερικής έχουν αρκετούς λόγους να αποθαρρύνονται. Αλλά όπου πήγαμε συναντήσαμε Χριστιανούς που προσπαθούν να είναι «το άλας της γης».

Στο **ΜΕΞΙΚΟ** όπως και στη Γουατεμάλα, το να είσαι το άλας της γης σημαίνει να επιλέγεις να εργάζεσαι για την ειρήνη σε κοινωνίες, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από τη βία και την εμπορία ναρκωτικών. Η ζωντανή λαϊκή πίστη εκεί προβάλλει έντονα το γεγονός, ότι ο Θεός είναι κοντά σε όλους, ιδιαιτέρως δε στους πτωχούς. Αρκετοί χριστιανοί επιθυμούν η Εκκλησία να είναι όλο και περισσότερο χώρος υποδοχής, όπου ο καθένας ακούγεται, αυτό θα βοηθούσε την ειρήνη να εξαπλωθεί.

Στην **ΚΟΥΒΑ**, αρκετοί νέοι είναι πρόθυμοι να ξεφύγουν από την απομόνωση. Έχουν την ανάγκη να αισθανθούν κοντά σε νέους από άλλες χώρες, για αυτό και μας ζήτησαν να τους μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς τους κατά την επιστροφή μας. Για αυτούς, το να είσαι το άλας της γης σημαίνει να επιλέγεις να κρατάς την ελπίδα ζωντανή.

Στην **ΑΪΤΗ**, η εμπιστοσύνη στον Θεό οδηγεί τους Χριστιανούς να είναι το άλας της γης παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Αυτό επιτρέπει σε αυτούς να αντικρίζουν την πραγματικότητα υπό το φως της Αναστάσεως. Ακόμα και ο τρομερός σεισμός του 2010 δεν μπόρεσε να εξαλείψει την εμπιστοσύνη τους στον Θεό.

Απ' άκρη σ' άκρη της Λατινικής Αμερικής – είδαμε το ίδιο πράγμα ξανά στο **ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ** και τη **ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** – η χαρά δεσπάζει παρ' όλες τις κακουχίες της ζωής, τις αδικίες, την αύξηση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και πτωχών, την αβεβαιότητα των μεταναστών. Αυτό και μας προκαλεί και συνάμα μας παρακινεί. Ακόμα και μεταξύ των πτωχών, η χαρά καλλιεργείται με την εμπιστοσύνη στον Θεό. Ζώντας ως αδελφοί οι Χριστιανοί βοηθούν να οικοδομηθεί μια κοινωνία όπου δεν είναι αρχή το «καθένας για τον εαυτό του», αλλά αλληλεγγύη και υπευθυνότητα για κάθε ένα χωριστά.

f. Abis

Η επιστολή «Προς μια Καινούργια Αλληλεγγύη» (2012-2015) συνεχίζει να εκφράζει τις αρχές του κοινού μας ταξιδιού, που μας οδηγεί στην 16η Αυγούστου 2015, στη δεκαετή επέτειο από την είσοδο του αδελφού Ροζέ στην Αιώνιο Ζωή (δες το πρόγραμμα για το 2015 παρακάτω). Εδώ δίνονται τέσσερις προτάσεις για να γίνουμε «το άλας της γης».

Προτάσεις 2015

Το να είσαι το Άλας της Γης

Πρώτη Πρόταση:

**Ας μοιραστούμε με τους γύρω
μας τη ζέση για τη ζωή**

*“Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἀλισθήσεται;”
(Ματθ. 5,13)*

Το να είσαι το άλας της γης είναι ένα δώρο από τον Θεό, το οποίο θέλουμε να υποδεχθούμε με χαρά. Με το να είμαστε το άλας της γης, μπορούμε να κοινωνούμε σε μία ζέση για τη ζωή. Και όταν κάνουμε όμορφη τη ζωή αυτών που μας εμπιστεύθηκαν, οι ζώες μας αποκτούν νόημα.

Αν κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα αναρωτηθούμε: «Γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα;» οφείλουμε να θυμηθούμε ότι ακόμα και λίγο αλάτι είναι αρκετό για να δώσει γεύση.

Μέσω της προσευχής μαθαίνουμε να κοιτούμε τους εαυτούς μας όπως ο Θεός μας κοιτά. Ο Θεός βλέπει τα τάλαντα μας, τις δυνατότητές μας.

Το να μην χάσουμε την γεύση μας, σημαίνει να παραδιδόμαστε ψυχή τε και σώματι στον Θεό και να εμπιστευόμαστε να τάλαντα τα οποία μας δώρισε.

- Μπορούμε να αναζητήσουμε για εμάς και τους άλλους αυτό που μας κάνει να μεγαλώνουμε και να οδηγούμαστε στην πληρότητα;

Δεύτερη Πρόταση:

Δεσμεύοντας τους εαυτούς μας στη συμφιλίωση

«ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάκεῖ μνησθῆς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὑπάγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.» (Ματθ. 5,23-24)

Σε όλους μας υπάρχει το όνειρο να ζήσουμε μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια, αλλά αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα, ούτε μέσα σε μια οικογένεια ούτε με τους φίλους, ούτε στις μεγαλουπόλεις και τις μικρές πόλεις μας ούτε ακόμα μεταξύ διαφόρων εθνοτήτων.

Όταν οι Χριστιανοί συμφιλιώνονται, γίνονται σημείο αναφοράς ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν την ενότητά τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συμφιλίωση αυτή επείγει. Για να αφιερώσουμε τους εαυτούς μας στο έργο αυτό, οφείλουμε να κατανοήσουμε τους φόβους που αιχμαλωτίζουν άλλους σε προκαταλήψεις· οφείλουμε επίσης να κατανοήσουμε ότι ίσως μερικοί έχουν κάτι εναντίον μας.

Το Ευαγγέλιο μας καλεί να μη μεταδώσουμε στους γύρω μας, αλλά ούτε και στις επόμενες γενιές, τη δυσαρέσκεια που κληρονομήθηκε από το παρελθόν.

- Μπορούμε να ενθαρρύνουμε συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι δεν μοιράζονται τις ίδιες ιδέες, τον ίδιο τρόπο ζωής, την ίδια θρησκεία, που δεν προέρχονται από το ίδιο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον; Είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να προσκαλέσουμε σε επίσκεψη; Είμαστε σε θέση να βρούμε το κουράγιο να ζητήσουμε συγγνώμη αλλά και να συγχωρέσουμε;

Τρίτη πρόταση:

Εξυπηρετώντας την ειρήνη

«Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.» (Ματθ. 5,9)

Η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από την απουσία συγκρούσεων. Είναι ευτυχία, δίδει σε όλους το δίκαιο μερίδιό τους· είναι η πληρότητα της ζωής. Κάθε φορά που υποδεχόμαστε την ειρήνη του Θεού εντός μας, το αίσθημα αυτό μεταδίδεται και στους γύρω μας αλλά και σε όλη τη δημιουργία.

Η επιθυμία για ειρήνη κάνει την καρδιά μας πιο ανοικτή και τη γεμίζει με ευσπλαχνία για όλους. Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται με τη φιλόξενη και ευγενική μας συμπεριφορά προς τις οικογένειές μας, τις γειτονιές μας και γενικότερα στις καθημερινές μας.

Η ειρήνη είναι επίσης η πηγή της δικαιοσύνης σε μια ευρύτερη κλίμακα. Σε κοινωνίες όπου η πολυτέλεια συνυπάρχει με τη φτώχεια, μήπως πρέπει να μας εκπλήσσει και η εμφάνιση διαφόρων μορφών βίας; Ο καταμερισμός του πλούτου ανακουφίζει από εντάσεις και είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά προς το κοινό καλό.

Μερικοί άνθρωποι δεσμεύονται να προωθήσουν την ειρήνη αναλαμβάνοντας ευθύνες στη δημόσια ζωή της χώρας τους – σε ένα σύλλογο, στην εταιρεία όπου εργάζονται, βοηθώντας άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποιον από τον οποίο απουσιάζει ειρήνη; Πώς μπορούμε να γίνουμε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τους μετανάστες; Μπορούμε να διακρίνουμε καταστάσεις αδικίας και να παρέχουμε προστασία στους ευάλωτους; Μπορούμε να προσδιορίσουμε σύγχρονες μορφές δουλείας; Μπορούμε να προσευχηθούμε με άλλους για την ειρήνη, παραμένοντας για μισή ώρα σιωπηλοί κάθε Κυριακή απόγευμα;

Φροντίζοντας τη γη

«Μακάριοι οί πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.» (Ματθ. 5,5)

Οι πραεῖς είναι αυτοί που δεν επιβάλουν τους εαυτούς τους. Είναι αυτοί που κάνουν χώρο για τους άλλους. Αυτοί που δεν θεωρούν μονοπώλιό τους τη γη. Η πραότητα δεν σημαίνει παραίτηση αλλά η κυριαρχία στα βίαια αισθήματα μέσα μας.

Η γη δεν είναι ιδιοκτησία μας. Έχει εμπιστευθεί σε εμάς· έχουμε κληθεί να την φροντίζουμε. Τα αποθέματα του πλανήτη μας δεν είναι απεριόριστα. Έχουμε το καθήκον της αλληλεγγύης μεταξύ ατόμων και λαών καθώς και για τις μελλοντικές γενεές.

Με τον τρόπο που καταναλώνουμε και χρησιμοποιούμε τις φυσικές πηγές, πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία μεταξύ των βασικών μας αναγκών και της επιθυμίας μας να έχουμε όλο και περισσότερο.

Για να βρεθεί αυτός ο τρόπος ζωής, ο οποίος επιτρέπει μια βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτούνται όλες οι δεξιότητες φαντασίας και δημιουργικότητας. Πρέπει να τεθούν σε χρήση στη καθημερινή μας ζωή, και επίσης να τονωθεί η επιστημονική έρευνα, η καλλιτεχνική έμπνευση και η εφευρετικότητα νέων προγραμμάτων προς το συμφέρον της κοινωνίας.

- Μπορούμε να εξετάσουμε τον τρόπο ζωής μας, και να αναζητήσουμε να απλοποιήσουμε κάθε τι που μπορεί να είναι τεχνητό ή υπερβολικό; Η απλοποίηση της ζωής μας μπορεί να αποτελέσει μια πηγή ευτυχίας. Πώς μπορούμε να ανοιχτούμε στο πνεύμα της κοινοκτημοσύνης: τι μπορούμε να προσφέρουμε και τι να λάβουμε; Δεν πρέπει να ξεχνάμε να δοξολογούμε τον Θεό για τη δημιουργία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να βρίσκουμε χρόνο ανάπαυσης και περισυλλογής.

Στην ιστοσελίδα του Ταϊζέ θα αναρτηθούν νέα από διάφορες πρωτοβουλίες. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σου από τη συνεισφορά σου στον τόπο όπου μένεις, γράφοντας σε μας στη διεύθυνση:

echoes@taize.fr

2015 στο Ταιζέ

Προς μια καινούργια αλληλεγγύη

75η επέτειος της Κοινότητας

100η επέτειος της γέννησης του αδελφού Ροζέ
(12 Μαΐου 1915 – 16 Αυγούστου 2005)

Μάιος 2015:

+ Νέοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια προσευχή και σε μια πράξη αλληλεγγύης στους τόπους όπου ζουν, για να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τον αδελφό Ροζέ και να κάνουν πράξη το κάλεσμά του να ακολουθήσουμε τον Χριστό

+ Κυριακή απόγευμα της 10ης Μαΐου: η κοινότητα προσκαλεί ανθρώπους της περιοχής στο Ταιζέ για μια προσευχή ευχαριστίας.

Καλοκαίρι 2015

Κάθε εβδομάδα, από το Σάββατο έως την Κυριακή, διεθνείς συναντήσεις νέων ενηλίκων, με ομάδες εργασίας ανακεφαλαιώνοντας το ταξίδι των τριών τελευταίων ετών και καθοδηγούμενες από ανθρώπους από κάθε ήπειρο.

Εβδομάδα Μοναχικών Κλίσεων

Από 5 έως 12 Ιουλίου 2015

Μια διεθνής συνάντηση νέων κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ήδη ζουν μία μοναχική ζωή, όπως και εκείνων των ήδη δοκίμων για μερικά χρόνια.

Με τη βοήθεια ηγουμένων Καθολικών, Ορθοδόξων και Προτεσταντικών ταγμάτων, μοναστηριών και κοινοτήτων και με βάση τη συμβολή του αδελφού Ροζέ στο «μεγάλο δέντρο της μοναστικής ζωής», στο οποίο το Ταιζέ δεν είναι παρά «ένας μπολιασμένος βλαστός», όπως ο ίδιος το είχε εκφράσει, οι συμμετέχοντες θα προβληματιστούν επάνω στη σημασία μιας θρησκευτικής κλήσης στην εποχή μας.

Σύναξη νέων προς μια καινούργια αλληλεγγύη

Από την Κυριακή 9 έως το Σάββατο 16 Αυγούστου 2015

Ανακαλώντας στη μνήμη τη ζωή του αδελφού Ροζέ, χιλιάδες νέοι ηλικίας 18 με 35 ετών θα έρθουν στο Ταιζέ μεταξύ 9-16 Αυγούστου 2015. Μαζί με αυτούς θα προσπαθήσουμε να υποδεχθούμε την πνευματική του παρακαταθήκη και να αναζητήσουμε νέα ορμή για την εσωτερική ζωή μας και για την αλληλεγγύη. Θα προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για μια πορεία ζωής θεμελιωμένη στο πνεύμα των Μακαρισμών: χαρά, απλότητα και έλεος.

Αυτή την εβδομάδα θα δοθεί η δυνατότητα να:

- προσευχηθούμε με νέους από όλον τον κόσμο
- ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την αδελφότητα μεταξύ των ανθρώπων
- ανακαλύψουμε στην αγάπη του Θεού, την πηγή της ανθρώπινης αλληλεγγύης
- σκεφθούμε εναλλακτικές λύσεις για μια δικαιότερη ανάπτυξη των κοινωνιών μας

και να συζητήσουμε με:

- + ανθρώπους που εργάζονται ενεργά για την αλληλεγγύη καθώς επίσης και με αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών...
- + επικεφαλής Εκκλησιών...
- + πιστούς άλλων θρησκειών...
- + νέους από διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε καλλιτεχνικές και δημιουργικές ομάδες ...

Κυριακή απόγευμα της 16ης Αυγούστου: προσευχή ευχαριστίας ανοικτή προς όλους στη μνήμη του αδελφού Ροζέ με την παρουσία ηγετών της Εκκλησίας

Συμπόσιο για την συμβολή του αδελφού Ροζέ στη Θεολογική σκέψη

Από τις 30 Αυγούστου έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

Διεθνές συμπόσιο για νέους θεολόγους κάτω των 40 ετών: φοιτητές θεολογίας, ερευνητές είτε άτομα τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση της Εκκλησίας. Προτεστάντες, Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι από διαφορετικές χώρες θα έρθουν στο Ταιζέ για να φωτίσουν βασικές πτυχές της σκέψης του αδελφού Ροζέ, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στη θεολογική έρευνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:

www.taize.fr/2015